

Fantasy met veel fantasie

Ko Lankester (1947) die eerder samen met zijn vrouw Joke een indrukwekkende reeks boeken publiceerde over wicca, natuurreligie, orakels en westerse goden en godinnen, publiceerde onlangs zijn eerste fantasy-roman 'Het Mysterie van Wereldstad'. Het idee voor dit boek had hij al lang en nu moest het er toch maar eens van komen. Of het een goed idee is geweest de populair-wetenschappelijke non-fictie te verruilen voor pure fictie is aan de lezer te beoordelen. Zeker is wel, dat waar de eerdere boeken een zekere gedegenheid uitstraalden, de lezer nu een aantal zekerheden volledig moet loslaten. Zo blijkt 'tijd' een zeer relatief begrip: zowel in het verhaal, waar eenvoudig tussen verschillende 'tijden' heen en weer gegaan wordt, als in de verschijning van personen en zaken. Anachronisme als lijn door het boek: het is even wennen. Maar daarna stoort het ook niet meer als een dame uit een feodale tijd 'okay' zegt en de postkoets 'neemt'. Of wanneer filosofen uit diverse eeuwen naast elkaar opduiken en elkaar ofwel vriendelijk op de schouder slaan ofwel achterna jagen. Het is immers een roman, waarin naast vele intermenselijke verhoudingen ook tal van grote vragen aan de orde komen.

Wereldstad ontstond, groeide en kwam tot bloei en dreigde ten onder te gaan: welke krachten zijn hiervoor verantwoordelijk en wat kan het noodlot keren. Welke bovennatuurlijke wezens grijpen in als de chaos dreigt en wie regeert die chaos?

Enkele van de passerende filosofen hebben daar wel iets over te zeggen, maar het is zeker niet zo, dat de roman een citatenboek is, waarin tal van theorieën overheersen.

De verhaallijnen, waarin mensen en wezens die daarop lijken elkaar ontmoeten, zijn leuk, soms spannend en fascinerend en aan erotiek ontbreekt het niet. De dialogen zijn weliswaar niet altijd even sterk, maar wel vaak verrassend en brengen hier en daar humoristische momenten in het geheel.

Wie met voldoende nieuwsgierigheid aan het boek begint en openstaat voor het mysterieuze, zal veel genoeg beleven aan 'Het Mysterie van Wereldstad' en in elk geval willen weten 'hoe het afloopt'.

Het boek is te bestellen via www.circewicca.nl, waar ook alvast het eerste hoofdstuk te lezen is, of via www.free-musketeers.nl en kost € 22,95. Het ISBN-nummer is 978 90 484 0024 9.

VAR 8 mei 2008